

**Vraag het aan Morya**

## Levenslessen

**Verlang je wel genoeg  
naar wat je echt wil bereiken?**

“Het is niet zo dat je de aarde moet zien als een plaats die bestendig is. Ze is voorlopig. Zie dat de aarde iets is wat voorbijgaat en niet alleen voor jezelf is maar ook voor anderen. Als je dit ziet, zal je verlangen scherper worden en duidelijker.

Want als je bekijkt hoe vluchtig de aarde is, als je bekijkt hoe vluchtig je leven is op deze aarde dan kan het zijn dat je niet genoeg verlangd hebt naar de dingen die je echt zou willen bereiken. Het verlangen kan je daarheen brengen.

Het is nooit te laat om in jezelf te duiken en om je verlangen opnieuw te bekijken en te zien wat er nog meer te beleven valt op deze aarde.”

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 5: Het woord in de stilte”  
(uit hoofdstuk 12: ‘Kijk naar de grote lijnen in jezelf’) © Mayil.com